

## **Climax die het sportershart doet bloeden**

Met nog drie rondes te gaan lijkt er een beslissing te zijn gevallen over de climax van een al drie jaar durend seizoen van Schaakvereniging Waalwijk. Het seizoen 2019-2020 welteverstaan; voor 70% daadwerkelijk in dat seizoen gespeeld, een handvol partijen in de nazomer van 2020 en de rest in het najaar van 2021. Over het verloop hebben we u in deze krant op de hoogte gehouden. In een notendop (leest u vooral vanaf het begin mee in het nieuwe seizoen!): Twee spelers zijn in een spannende tweestrijd beland, waarbij alle concurrenten zijn verworpen tot hordes en bananenschillen. Geen onderlinge confrontaties meer. Niet struikelen of uitglijden is het devies. In de drie-na-laatste ronde nam titelkandidaat Sander van Dijk ongeveer een half wedstrijd punt afstand van titelkandidaat Ad Kroot. Menig scenarist zou watertanden van de drie rondes die nog te spelen zijn.

Maar in plaats van op het bord te worden beslecht is de strijd geen strijd meer. Het kabinet verlangt het tonen van het coronatoegangsbewijs voor binnensport, hetgeen door Sporthal De Slagen logischerwijs wordt opgevolgd. Uitkomst: de score van Sander stukt. Die van Ad gaat daar na winst afgelopen donderdag overheen. Ervan uitgaande dit QR-beleid en bezit blijft zoals het is, gaat de titel daarmee naar Ad.

Onrechtvaardigheid en gebrek aan voldoening strijden daarbij om voorrang. Helemaal los van wat eenieder vindt van het huidige coronabeleid of beweegredenen om al dan niet te vaccineren behoort een sportieve strijd op het daarvoor bestemde strijdperk gevoerd te worden. Zeker het schaken geldt bij uitstek als een van de meest zuivere sporten. Beide spelers beschikken over hetzelfde materiaal, mogen dezelfde zetten uitvoeren, hebben dezelfde bedenktijd, alles is zichtbaar voor beide spelers. Het is één tegen één, zonder hulp, jury, scheidsrechter of wat dan ook. Bedenkt je tegenstander knappere zetten dan jij, dan verlies je. En dat doet extra veel pijn, omdat jij diezelfde zetten wel had kunnen bedenken, maar niet deed. Geen schuld te leggen bij wat dan ook dan jezelf.

En nu geeft de politiek een klap op wat een spectaculair slot had kunnen worden. Niets wat met sport te maken heeft, niets wat met schaken te maken heeft. Typerend voor dit vreemde seizoen eindigt het met een coronabesluit. Het doet geen recht aan de strijd die de twee spelers samen hebben gevoerd. Tot vlak voor de finish stuivertje wisselen, met een onderlinge score die in evenwicht was.

*Ad Kroot*